

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στον Δήμο Πλατανιά

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων συνεχίζοντας για ένατη χρονιά τη συνεργασία του με τον Δήμο Πλατανιά, όπου με τις δράσεις του συμβάλει στην ενίσχυση, υποστήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, τόσο σε θέματα υγείας αλλά και σε θέματα πολιτισμού και ευημερίας, με την παρουσία του εξειδικευμένου εθελοντικού προσωπικού (Ιατρικών & Επιστημονικών συνεργατών), πραγματοποίησε επίσκεψη σε χωριά της Δ.Ε. Μουσούρων.

Στο πλαίσιο αυτά, της καλής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Π.Ο, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

- **Μάθημα αλληλοδιδασκαλίας μαθητών** του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου



Σκινέ - Φουρνέ, με τη συμμετοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

- **Παράλληλα ομάδα Καθηγητών Ιατρών** του Πανεπιστημίου Κρήτης, προέβησαν σε εξετάσεις στους κατοίκους των ορεινών περιοχών των Τ.Κ. **Καράνου & Τ.Κ. Ορθουνίου.**

- Τέλος ακολούθησε το "**Καφενείο των Ορέων**" στην Τ.Κ. Ορθουνίου, με θέματα που αφορούσαν στην αυτάρκεια, στις τέχνες των χεριών και στην ανάπτυξη ενδογενούς αυτόνομης οικιακής οικονομίας, με παρουσία αρκετών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Πλατανιά, ευχαριστεί θερμά την αποστολή του Πανεπιστημίου των Ορέων, αλλά και τους συνεργάτες του, για την έμπρακτη και ανιδιοτελή συνεισφορά τους.



Το Π.Ο στους 100 μεγαλύτερους οργανισμούς υποστήριξης περιβάλλοντος στον κόσμο

Ανάμεσα στους 100 μεγαλύτερους οργανισμούς υποστήριξης του περιβάλλοντος στον κόσμο, συγκαταλέγεται πλέον το Πανεπιστήμιο των Ορέων και μάλιστα χωρίς να απολαμβάνει καμία χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η **Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)***, δημοσίευσε μάλιστα την εξόρμηση του Π.Ο στο Δήμο Πλατανιά στις 10 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού.

*Υπενθυμίζεται πως η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), στην οποία είναι εξέχον μέλος το Π.Ο, ιδρύθηκε για να βελτιώσει το επίπεδο διατροφής και την ποιότητα ζωής, τη γεωργική παραγωγικότητα, και τις συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών προωθώντας την αγροτική ανάπτυξη, την καλύτερη διατροφή και την επιδίωξη εξασφάλισης τροφής δηλαδή την πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους, ανά πάσα στιγμή στην τροφή που χρειάζονται για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Ο FAO προσφέρει άμεση βοήθεια ανάπτυξης, συλλέγει, αναλύει και στέλνει παντού πληροφορίες, προσφέρει συμβουλές πολιτικής και προγραμματισμού σε κυβερνήσεις και δρα ως ένα διεθνές φόρουμ για συζητήσεις πάνω σε θέματα τροφίμων και γεωργίας.

Το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης

Η πράσινη επένδυση του Αμαρίου

Οι εκκρεμότητες της Κρήτης σε έργα υποδομής είναι σημαντικές και διαχρονικές. Ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Είτε γιατί αμέλησαν και αδιαφόρησαν. Είτε διότι προέταξαν κοντόφθαλμες, εφήμερες και πελατιακές πολιτικές με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της εύνοιας των ψηφοφόρων.

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής τάξης, αλλά και των κοινωνικών φορέων, εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη μικρή εικόνα, παραβλέποντας τη μεγάλη. Το τίμημα αυτών των επιλογών ήταν η πρωτοφανής δυναμική που εμφάνισε η Κρήτη να μην συνοδευτεί από τα απαραίτητα σε κείνους τομείς έργα.

Τρανταχτό παράδειγμα, η καθυστέρηση της τόσο ως προς τις υποδομές -με αντιπροσωπευτικότερη εκείνη του οδικού δικτύου- όσο και ως προς την ενεργειακή της επάρκεια. Οι συνέπειες είναι γνωστές. Την ώρα που ο τόπος μας παρουσιάζει πρωτόγνωρη τουριστική ανάπτυξη, δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη το ακανθώδες πρόβλημα του ΒΟΑΚ. Αποτέλεσμα; Ο υφιστάμενος "εθνικός" -όπως τον αποκαλούμε- δρόμος να είναι η αιτία εκατοντάδων τροχαίων και αρκετών θανατηφόρων. Την ίδια στιγμή η Κρήτη ζει συνεχώς υπό τον φόβο ενός γενικευμένου μπλακάουτ εξαιτίας του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου της.

Κι όλα αυτά γιατί δεν αντιληφθήκαμε το αυτονόητο. Ότι η ανάπτυξη και η ευημερία ενός τόπου συνδέονται ευθέως με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, αλλά και με την αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει η εποχή μας.

Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού είναι πασιφανής. Το χειρότερο είναι ότι επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα μικρά αδιαφορώντας για τα μεγάλα. Κοιτάμε το σήμερα, αγνοώντας το αύριο. Πρωτίστως νοιαζόμαστε για τις διευθετήσεις και τις πελατιακές σχέσεις, χωρίς να μπορούμε να εννοήσουμε ότι οι επιτυχίες μας υπονομεύονται από την άρνηση, ακόμη και την αδιαφορία, να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις.

Έπρεπε να βυθιστεί, πριν από λίγους μήνες η Κρήτη, για πολλές ώρες στο σκοτάδι για να αρχίσουμε να συζητούμε για την ενεργειακή της θωράκιση. Μέχρι πρότινος ή γυρίζαμε την πλάτη στις όποιες ευκαιρίες εμφανίζονταν ή επιτρέπαμε σε μικρές μειοψηφίες να επιβάλλουν την αντίδρασή τους. Είτε γιατί είχαν στρεβλές και αγκυλωμένες απόψεις είτε διότι εξυπηρετούσαν ανομολόγητα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μπλοκάρισμα μιας μεγάλης επένδυσης, του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου. Και τούτο όταν είναι επιστημονικά θεμελιωμένο ότι η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να παράγει το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, δίχως να εξαρτάται από το πετρέλαιο ή οποιαδήποτε άλλο καύσιμο. Την αναμφισβήτητη αυτή αλήθεια δεν την αξιοποίησα-

με. Αφήσαμε το πεδίο ελεύθερο σε όλους εκείνους, που για διαφορετικούς λόγους, αντιστρατεύονται τη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτούς που δημιουργούν φρούδες ελπίδες για μετατροπή του νησιού σε αραβικό εμιράτο. Σε εκείνους που ατεκμηρίωτα ισχυρίζονται πως οι διασυνδέσεις είναι από μόνες τους ικανές να εξασφαλίσουν ασφάλεια εφοδιασμού και ενεργειακή επάρκεια.

Έτσι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο παραμένει σε εκκρεμότητα. Απαιτήθηκαν οκτώ ολόκληρα χρόνια προκειμένου να πάρει περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις. Μάλιστα, ύστερα από τις κοπιώδεις προ-



του Ευθύμιου Γ. Τσιώνα

σπάθειες της τελευταίας τετραετίας το μεγαλύτερο παγκοσμίως υβριδικό έργο διασφάλισε τον Νοέμβριο του 2018 την ομόφωνη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ).

Και μολονότι από τότε πέρασαν εννέα μήνες ο απερχόμενος αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, αρνήθηκε να υπογράψει, χωρίς καν να επιχειρηματολογήσει για την ανήκουστη αυτή καθυστέρηση. Τα γεγονότα δείχνουν ότι το κλίμα αποεπένδυσης δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Αλλά σε όλους εκείνους που δεν κατάλαβαν ή δεν θέλησαν να καταλάβουν ότι η έξοδος από την κρίση είναι συνυφασμένη με την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου συνδυάζει το αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 89,1 MW, τρεις αναστρεψίμες υδροηλεκτρικές Μονάδες 93,0 MW και συγκρότημα δώδεκα αντλιών δυναμικότητας 3,3 MW. Η καθεμία εξασφαλίζει, ποιοτικά και με ασφάλεια, εγγυημένη ισχύ και ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης. Η υλοποίησή του θα υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τα εισαγόμενα πετρελαϊκά ρυπογόνα καύσιμα. Θα συμβάλει στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης, τόσο πριν των διασυνδέσεων του νησιού, όσο και στη συνέχεια, παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες μαζικής αποθήκευσης μεταβλητών ανανεωσίμων (αιολικά, φωτοβολταϊκά) και πολύτιμες επικουρικές υπηρεσίες.

Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέθεσε ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση συνολικού ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο Υβριδικός Σταθμός αποτελεί άλλη μια μεγάλη εκκρεμότητα από τις πάμπολλες της χώρας. Μια εκκρεμότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε ομιλία του στην 3η Διεθνή Ευρωπαϊκή Σύνοδο, τον Οκτώβριο του 2018, αναφέρθηκε αναλυτικά σ' αυτήν, δηλώνοντας ότι είναι ζωτική ανάγκη να προχωρήσει.

Το βέβαιο είναι πως με την άπνοια επενδύσεων των τελευταίων χρόνων δεν ανακυκλώσαμε μόνο τα αδιέξοδά μας, αλλά διευρύνουμε και την παραγωγική, αναπτυξιακή και οικονομική μας υστέρηση.